

“Ons” Oudesluis,

Het is 17 april 2019, alle dozen en meubels staan klaar om met ons mee te gaan naar ons nieuwe optrekje in het voor ons nog onbekende Oudesluis. Enkele dagen later kwamen er 2 mensen aan de deur, zij heetten ons namens Dorpsbelang hartelijk welkom, gaven wat informatie over Oudesluis en overhandigen ons de “Sporhalte”. Wij begrepen hier niets van, een beetje overrompeld gingen we weer naar binnen en keken elkaar verbaasd aan, dit hebben wij in de afgelopen 35 jaar dat wij samen zijn nog nooit eerder meegemaakt. Mede doordat op 18 april 2019 mijn moeder overleed, hebben wij dit welkom als een heerlijke warme deken ervaren, en in de maanden daarna hebben wij mogen ervaren hoe een heel klein dorpje eigenlijk heel groots kan zijn, puur door de liefde van de inwoners voor elkaar en voor hun “Oudesluis”.

De maanden vliegen voorbij, we leren onze burens kennen, krijgen zelf ook nieuwe burens en ook zij worden vanaf de allereerste dag overdunderd met de liefde van “Oudesluis”. Ook voor hun was dit even wennen, want ook zij kenden dit niet, maar al heel snel voelden wij ons met zijn viertjes geen vreemden meer in “ons” dorp, want verjaardagen, feesten en partijen vieren we in onze straat samen, dus we waren al heel snel ingeburgerd.

Inmiddels is het bijna december, Leo heeft al kennisgemaakt met het sportieve leven in Oudesluis en ik wordt uitgenodigd om te helpen met het maken van de kerststukjes in de voetbalkantine. Zo gezegd, zo gedaan, een heerlijke avond vol gezelligheid en als “nieuweling” wil ik graag weten waar de collectebus op de bar voor bedoeld is. Beetje bij beetje kom ik er die avond achter wat men in Oudesluis allemaal doet voor- en met elkaar, en ik ben blij dat wij deel uit mogen maken van dit kleine dorp, waarvan alle inwoners er met elkaar iets groots van maken. Een vanzelfsprekende gewoonte waar men in andere dorpen en steden nog heel wat van kan leren. De kerststukjes zijn klaar, er wordt goed verkocht en op het plein staat een hele mooie grote kerstboom te pronken.

De tijd vliegt en we zijn inmiddels ruim een jaar verder, een jaar met weinig feesten en partijen, sportieve activiteiten zijn op een hand te tellen en van het maken en verkopen van kerststukjes was al helemaal geen sprake, laat staan het vullen van de collectebus voor een prachtige boom op het plein. Ik lees het kerstnummer van de Spoorhalte en vraag mij af wat hoe wij er met zijn allen voor kunnen zorgen dat we 2021 in “Oudesluis” op zijn minst weer een mooie, prachtige kerstboom hebben staan, want die hoort bij ons “Oudesluis”, er is veel meer nodig, dat weet ik best, maar we moeten toch ergens mee beginnen. Ik zie dat mijn buurman Cor buiten is en stap op hem af, ik vertel hem dat ik graag van elk haakwerk dat ik voortaan verkoop een deel van de opbrengst wil doneren aan Dorpsbelang, bijvoorbeeld voor de kerstboom. Ik vraag hem naar zijn mening en om wijze raad, want ik vind het zelf een leuk idee, maar hoe pak ik dat dan aan? Cor reageert enthousiast, vraagt mij een stukje te schrijven voor de spoorhalte en terwijl wij praten, bedenken wij dat er misschien wel meer mensen zijn die een deel van hun opbrengst willen doneren aan Dorpsbelang of een van onze vele verenigingen, zodat we elkaar in elk geval financieel kunnen helpen, het is tenslotte “Ons Oudesluis”, een klein dorpje in Noord Holland, waar we met zijn allen graag iets groots van maken.

Ik begin in elk geval met de verkopen van mijn haakwerken en doneer van elke verkoop een bedrag aan ons eigen Dorpsbelang. Mijn haakwerken zet ik regelmatig te koop op Facebook bij “Je bent Oudesluiser als...”, maar heb je iets gezien dat je graag zou willen bestellen, dat kan natuurlijk ook, want ik haak ook in opdracht en ook van elke opdracht doneer ik een deel van de opbrengst aan ons “Dorpsbelang”. Helpen jullie mij mee?

Anneke de Wilde,

Jippestraat 64,1757Pt, Oudesluis

wildeanneke@quicknet.nl

06-11196968

PS: Langskomen alleen op afspraak ivm ploegendienst.

